



Brussel, 23 januari 2017

Aan Eerste Minister Charles MICHEL
Wetstraat 16
1000 Brussel

Aan Vice-Eerste Minister en Minister van Buitenlandse Zaken Didier REYNDERS
Karmelietenstraat 15
1000 Brussel

Aan Staatssecretaris Theo FRANCKEN
Wetstraat 18
1000 Brussel

Geachte heer Eerste Minister,

Geachte heer vice-Eerste Minister en Minister van Buitenlandse Zaken,

Geachte heer Staatssecretaris,

Als verantwoordelijken van de erkende godsdiensten en levensbeschouwingen van ons land volgen wij van nabij het drama van de vluchtelingen die de oorlog ontvluchten, die gevaarlijke tochten door woestijn en zee doorstaan om toch maar veilig gebied te kunnen bereiken. Eens ze hier voet aan de grond zetten, kunnen ze dan hun recht op asiel of bescherming beproeven.

Velen van de mensen, de kerken, religies, organisaties die wij vertegenwoordigen, hebben zich de afgelopen jaren ingezet om vluchtelingen mee op te vangen, te begeleiden en te integreren.

Ook tegenover de nieuwe drama's in het Midden-Oosten en Afrika, de moeilijkheid om een coherente Europese politiek te ontwikkelen, willen wij ons niet aan onze maatschappelijke verantwoordelijkheid onttrekken.

Daarom stellen wij u voor om samen met ons de komende tijd een 'humanitaire corridor' op te zetten voor Syrische vluchtelingen die in Libanon gestrand zijn. Indien u bereid bent een humanitair visum af te leveren en na screening hun asielaanvraag welwillend te bekijken, zijn wij bereid hun vliegtuigreis naar België te sponsoren en hun opvang in België te faciliteren en te verzorgen, een jaar lang. Tijdens die periode gaan wij ervan uit dat de gezinnen over de nodige papieren, huisvesting en netwerken beschikken om in ons land een nieuwe toekomst uit te bouwen of, zo ze dat wensen en de omstandigheden het toelaten, ooit naar hun vaderland terug te keren.



Ons voorstel voor het komende jaar 2017 betreft dit te doen voor 150 vluchtelingen. Het criterium waarmee de vluchtelingen in Libanon worden geselecteerd, is 'kwetsbaarheid' en eventuele banden met België. Natuurlijk is voorafgaande screening en instemming van de Libanese en Belgische overheden en veiligheidsdiensten cruciaal. Het voordeel van een dergelijke 'humanitaire corridor' is dubbel: de betrokken kwetsbare vluchtelingenfamilies krijgen een veilige overtocht aangeboden en de ontvangende landen weten op voorhand wie de mensen zijn aan wie ze gastvrijheid verlenen.

In dit voorstel weten wij ons geruggensteund door vele recente oproepen van Europese en internationale instellingen en organisaties om veilige overtochten te organiseren, als alternatief voor de mensensmokkel, en om legale en gesponsorde wegen in het leven te roepen, waardoor kandidaat-asielzoekers op veilige wijze Europa kunnen bereiken. Wij weten ons ook geïnspireerd door het succesvolle voorbeeld van de Corridoio Umanitari in Italië, waarmee de Gemeenschap van Sant'Egidio samen met protestantse en katholieke organisaties de afgelopen maanden al vele honderden vluchtelingen naar Italië wist over te brengen.

Indien u hiermee akkoord gaat, vragen wij u, voor de juridische en praktische modaliteiten contact op te nemen met prof. Jan De Volder, coördinator van 'Together in Peace', het Comité waarin wij samen aan concrete projecten werken.

Met onze welgemeende wens voor een humaan, verantwoordelijk en solidair 2017!

Kardinaal Jozef De Kesel (voor de Rooms-Katholieke Kerk)

Kanunnik Jack McDonald (voor de Anglicaanse Kerk)

Metropoliet Athanasios Peckstadt (voor de orthodoxe Kerk)

Dhr. Philippe Markiewicz (voor het Centraal Israëlitisch Consistorie)

Ds. Steven Fuite (voor de Verenigde Protestantse Kerk)

Dhr. Salah Echallaoui (voor het Executief van de Moslims)

Dr. Geert W. Lorein (voor de Federale Synode van Protestantse en Evangelische Kerken)

Dhr. Sylvain Peeters (voor deMens.nu)