

Vredeswens 2019

Mag ik nog vrede wensen?

De dagelijkse doden die nog steeds vallen, doen me steeds meer afvragen of vrede een illusie is, of of dit de eindbestemming is waar we als mensheid effectief naartoe streven.

De onophoudelijke strijd door hunker naar macht en rijkdom eist over de hele wereld zijn tol. Onschuldige burgers die hun land moeten ontvluchten, het onmenselijke geweld dat ze moeten ondergaan in onze 21^{ste} eeuw. Een tijd die zou moeten staan voor ontwikkeling en beschaving, is er een geworden van veel leed en onrechtvaardigheid.

Het doet als mens pijn om zoveel leed te zien op deze wereld, wetende dat de schaamteloze daden uit de geschiedenis zich niet zouden mogen herhalen. Want mijn geloof leert mij dat tolerantie, begrip en rechtvaardigheid een van de belangrijkste waarden moeten zijn op deze wereld. Een heel toepasselijke vers uit ons heilig boek laat daarbij niets aan de verbeelding over:

“Wij hebben jullie tot volken en stammen gemaakt, opdat jullie elkaar leren kennen”

(Soerat Al-Hoedjoeraat, vers 13)

De Islam leert me om eenheid te zoeken binnen de diversiteit. En momenten als vandaag zijn er eentje van hoop. Al deze mooie mensen die hier samenkomen, die ondanks de verschillen eenheid zoeken. Eenheid in hoop, liefde en begrip zoeken. Met anderen voor anderen!

Vrede en rechtvaardigheid gaan volgens mij hand in hand. Je kan het ene niet zonder het andere bekomen. Laten we hopen dat het jaar 2019 eentje van rechtvaardigheid, oprechte dialoog en verdraagzaamheid wordt. Een jaar waarin we ongeacht onze vooroordelen de stap durven zetten naar het onbekende. Een jaar waarin we bouwen aan een mooiere, sterkere samenleving. Een jaar waarin we anderen in nood bijstaan...

Ik leef in de overtuiging dat zolang er waar geloof in onze harten vervat zit, er altijd plaats zal zijn voor hoop. Dus ja, ik laat me vandaag luidkeels horen. ‘IK WENS / HOOP OP VREDE’, samen met jullie wens ik vrede, begrip en rechtvaardigheid! Ik zal me net zoals gisteren ook vandaag en morgen inzetten om enige positiviteit na te laten op deze wereld en hopen dat we allemaal samen, mét onze verschillen in saamenhorigheid kunnen vertoeven en in eenheid kunnen bouwen aan een mooiere samenleving.