

Shalom chaverim, gegroet geachte vrienden,

Vrede zij met u en ons allen.

Sta me toe mijzelf even voor te stellen. Mijn naam is Joseph Steimetz en ik ben 25 jaar. Sinds iets meer dan twee jaar maak ik deel uit van de jongeren dialoog, soms ook een 'quadrioloog', waarbij wij met een jongere vanuit elk van de drie monotheïstische geloofsovertuigingen, en een vrijzinnige, naar zoveel mogelijk scholen met mekaar in gesprek gaan over het geloof en hoe wij daar perfect kunnen integreren in het dagelijkse leven in de seculiere wereld waarin wij allen leven. We willen hiermee ook in één beeld duidelijk maken dat godsdienst geen factor van maatschappelijke verdeling hoeft te zijn, maar integendeel een kracht is om onze samenleving leefbaar te houden. De geglobaliseerde wereld zal maar leefbaar zijn waar een beschaving van het samenleven wordt opgebouwd. En de jongerendialoog wil daartoe in Antwerpen en ver daarbuiten aanzet geven en aantonen dat het kan.

Het idee is ontstaan naar het voorbeeld van de initiële dialoog, opgestart door priester Hendrik Hoet, rabbijn Aaron Malinsky en Imam Jamal Maftouhi, die al meer dan vijftien jaar standhoudt. Zelf heb ik ook een paar van die dialooggesprekken bijgewoond en ik vond het leerrijk en belangrijk.

Na een bepaalde tijd samen te zitten met een jongeren van Sant'Egidio zijn wij tot de conclusie gekomen en zo is de jongerendialoog ontstaan. Samen brengen we in scholen en unief aula's voor zoveel mogelijk jongeren onze boodschap van vrede en liefde. En zo ook vandaag, beste vrienden, wil ik jullie uit het diepste van mijn hart en vanuit het joods geloof een gelukkig en vreedevol nieuwjaar toewensen, een jaar vol liefde, een jaar vol geluk, een jaar waar onze vreugde overheerst, een jaar zonder pijn, en een jaar waar we allen met mekaar samen kunnen leven en in een wereld waar er vaak de nadruk op het negatieve wordt gelegd aantonen dat het ook positief kan, en moet.

En om af te sluiten nog een nieuwjaarsrijmpje

Ik wens jullie een jaar vol vreugde en zonneschijn
Een jaar waarin verdriet en zorgen twee vreemden zijn.
Een jaar waarin vrienden komen en nooit gaan
En waarin geen plaats is voor een traan!
Ik wens je mooie en gelukkige feestdagen toe.
En een gelukkig 2019 tegemoet!