

Beste vrienden van Sant'Egidio,
Beste Professor Jan De Volder,
Eerwaarde heer Selderslaghs,
Beste broeders en zusters,
Vrede zij met u allen. As-salamu alaykum.

Het is voor mij een grote eer en een waar genoegen om hier vanavond samen met u te zijn. Ik wil Sant'Egidio in de eerste plaats hartelijk danken voor deze uitnodiging. Jullie traditie om elk jaar tijdens de Ramadan de deuren te openen voor een gezamenlijke iftar, is een krachtig en tastbaar bewijs van oprechte broederlijkheid.

Dit jaar is een bijzonder jaar. De heilige vastenmaand Ramadan valt momenteel samen met de christelijke veertigdagentijd. Terwijl moslims van zonsopgang tot zonsondergang vasten, bereiden onze christelijke broeders en zusters zich eveneens door vasten, gebed en bezinning voor op Pasen. Dat onze spirituele kalenders elkaar op dit moment overlappen, is geen toeval, maar een prachtige uitnodiging tot ontmoeting. Het herinnert ons eraan dat we, ondanks onze theologische verschillen, diepgewortelde waarden delen.

Mij is gevraagd om vanavond kort stil te staan bij de betekenis van het vasten binnen de islam, in het bijzonder in de tijd waarin wij vandaag leven.

Voor veel mensen aan de buitenkant lijkt vasten misschien uitsluitend een fysieke beproeving: het zich onthouden van eten en drinken gedurende de dag. Maar voor de moslim is het fysieke vasten slechts het omhulsel van een veel diepere, spirituele werkelijkheid. De Profeet Mohammed (vrede zij met hem) zei ooit: "Wie leugens en bedrog niet achterwege laat, van hem verlangt God niet dat hij zijn eten en drinken laat staan." Vasten is met andere woorden een diepgaande training van het karakter.

In de Koran lezen we dat het uiteindelijke doel van deze training het bereiken van taqwa is. Taqwa laat zich vertalen als Godsbewustzijn, een diepe innerlijke vroomheid en opmerkzaamheid. En precies deze taqwa hebben we vandaag misschien wel meer nodig dan ooit, als het krachtige tegengif voor het materialisme van onze tijd.

Onze moderne samenleving fluistert ons voortdurend in dat we 'meer' moeten hebben, dat we onze verlangens onmiddellijk moeten bevredigen, en dat ons geluk afhangt van wat we bezitten en consumeren. Deze consumentendrang verlegt onze focus volledig naar het aardse en het tijdelijke. Taqwa daarentegen richt onze blik weer op het wezenlijke en de verbinding met onze Schepper.

Het vasten is een radicaal, maar uiterst vredig verzet tegen die materiële illusie. Het dwingt ons om op de pauzeknop te drukken. Door vrijwillig afstand te nemen van de

meest basale levensbehoeften, oefenen we onthechting. We beseffen dat wij niet de slaven zijn van onze consumptiedrang. Vasten leert ons dat ware rijkdom niet in de maag of in de portemonnee zit, maar in de rust van de ziel en in de dankbaarheid voor wat we hebben. Het herstelt de juiste verhoudingen: we eten om te leven, we leven niet om te consumeren.

Bovendien, beste vrienden, opent een lege maag de ogen voor de wereld om ons heen. Het gevoel van honger en dorst is een universele taal. Het wekt een diepe, fysieke empathie op voor hen die niet de luxe hebben om na zonsondergang de vasten te verbreken.

Ik kijk vanavond in het bijzonder naar de gezinnen hier aanwezig, onder andere afkomstig uit Syrië en Afghanistan. Velen van u hebben oorlog, verlies en onzekerheid gekend. U bent hier vandaag veilig dankzij het schitterende werk van de Humanitaire Corridors, een initiatief dat de kern van naastenliefde belichaamt. Vasten herinnert ons eraan dat we één menselijke familie zijn. In tijden van oorlog, polarisatie en conflicten wereldwijd, is het onze gedeelde verantwoordelijkheid om bruggen van vrede te bouwen.

Deze iftar is daarvan een levend voorbeeld. Straks, wanneer de zon onder is en we het vasten verbreken, doen we dat niet alleen. We delen het brood, we delen elkaars gezelschap en we delen de hoop op een vreedzamere wereld.

Moge deze vastentijd voor ons allen, moslims en christenen, een periode zijn van innerlijke groei, van verzoening en van vrede.

Ik dank u voor uw aandacht, wens u een gezegende maand toe, en straks: Smakelijk eten, Ramadan Mubarak.

Hassan El Bouchttaoui
Voorzitter Moslimraad van België (MRB)